



30.11.2006

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

- Δημήτρης Δασκαλόπουλος για την κριτική που άσκησε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για την πορεία της Οικονομίας και την αναθεώρηση του Συντάγματος

.....

**Για την κριτική που άσκησε σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για την πορεία της Οικονομίας και την αναθεώρηση του Συντάγματος στην εκπομπή «Τι Τρέχει» με τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου:**

**Δημήτρης  
Δασκαλόπουλος:**  
Πρόεδρος ΣΕΒ)

«Δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά κανενός κόμματος. Δεν κρίνουμε κόμματα και κυβερνήσεις, κρίνουμε πολιτικές και πράξεις γιατί είμαστε υπέρ της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας και του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας, υπό αυτή την έννοια κάναμε τη διαπίστωση ότι παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει εξακολουθεί να υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας».

### **Κάποιος φταίει για αυτό**

«Περισσότερη σημασία έχει ότι το κακό αυτό αποτέλεσμα το εισπράττουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μπορεί να φταίμε και όλοι μας. Δυστυχώς, στη χώρα μας υπάρχει μια παράδοση εφησυχασμού και αναβλητικότητας την οποία την καλλιεργούν οι ηγεσίες και στην οποία έχουμε συνηθίσει και εμείς ίσως σαν πολίτες».

### **Δεν μπορεί να έχουν τις ίδιες ευθύνες αυτοί που κυβερνούν με αυτούς που ασκούν κριτική**

«Εκτός και αν το κοιτάξουμε διαχρονικά σε ένα βάθος χρόνου».

**Είπατε ότι τι δημόσιο χρέος αυξάνεται και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώνεται. Αν δεν ήμασταν στη ζώνη του ευρώ, θα κάναμε υποτίμηση της δραχμής. Τώρα την υποτίμηση πώς την υφιστάμεθα;**

«Παλιότερα είχαμε την υποχρέωση να υποτιμήσουμε τη δραχμή, τώρα δεν θέλουμε να φτάσουμε στην υποχρέωση να υποτιμήσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Τα στοιχεία της υποβάθμισης της ζωής μας είναι η ακρίβεια και η ανεργία. Αυτά

πρέπει να αποφύγουμε».

**Βλέπετε φως στο τούνελ;**

«Βλέπω ότι έχουμε μια κοινωνία έτοιμη να δει αλλαγές και να γίνουν αυτά τα βήματα που όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν τα κάνουμε αρκετά γρήγορα».

**Για την επιτήρηση:**

«Είναι καλό να βγούμε. Δεν είναι καλό να έχουμε τεχνητούς βρόγχους να βάζουμε στους εαυτούς μας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στον καθένα μας να αναπτύσσει τις επιδιώξεις του, τα οράματά του, τις δράσεις του να συνεισφέρει στην πρόοδο όλων και να επωφελείται από αυτά».

**Για την πορεία της Οικονομίας:**

«Υπάρχουν θετικά βήματα αναμφισβήτητα, αλλά αν το δείτε αλλιώς ότι αν μπορούμε πράγματι με όλες αυτές τις δυσκολίες και την καθυστέρηση μας να πετυχαίνουμε αυτή την πρόοδο, φανταστείτε πόσο μεγαλύτερη θα είχαμε, και είμαστε πολύ πίσω και πρέπει να φτάσουμε τους προπορευόμενους, πόσα περισσότερα θα είχαν γίνει, αν κάναμε πιο γρήγορα και με πιο πολύ θάρρος αυτές τις αλλαγές».

**Το να ακούγεται από εσάς αυτός ο λόγος, όταν ασκείται μια κριτική στην κυβέρνηση ότι όλα τα μέτρα που έχει πάρει είναι υπέρ των εχόντων και όχι υπέρ των μη εχόντων, ίσως κάποιιοι να πιστεύουν ότι έρχονται και άλλα:**

«Ο λόγος του ΣΕΒ έχει ξεφύγει από αυτό. Μάλλον το στερεότυπο παραμένει παρά ο λόγος του ΣΕΒ να ταιριάζει με τέτοιου είδους διαπίστωση. Οι επιχειρήσεις είναι σύγχρονες οργανώσεις ανθρώπων, δεν είναι άτομα. Δεν είναι τζάκια. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μείς πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα και της επιχειρηματικότητας ταυτίζονται με τα συμφέροντα μιας κοινωνίας που προοδεύει και για αυτό έχουμε και μια άποψη και γνώμη για θέματα όπως και το "Σύνταγμα»

**Για την αναθεώρηση του Συντάγματος**

**Για το θέμα της Παιδείας και το άρθρο 16, μιλήσατε για συνολική αναθεώρηση του άρθρου. Τη διατύπωση περί μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων τη βρίσκετε ανεπαρκή;**

«Νομίζω ότι όλοι τη βρίσκουμε ανεπαρκή, ο κάθε πολίτης. Όλοι ξέρουμε ότι η Παιδεία πάσχει και θέλουμε να την αλλάξουμε. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

**Μιλάτε για την κατάργηση της δωρεάν Παιδείας;**

«Όχι και δεν ξέρω από που προκύπτει αυτό. Η πρόταση μας για τη συνολική αναμόρφωση του άρθρου 16 βασίζεται σε ένα ουσιαστικό και σε ένα τεχνικό λόγο. Ο τεχνικός λόγος είναι ότι τώρα αποφασίζουμε στη Βουλή ποια άρθρα θα αλλάξουμε και το περιεχόμενο θα προστεθεί μετά από διάλογο. Έχουμε ανάγκες για μεγάλες αλλαγές, ας μη περιορίσουμε τη συζήτηση, ας

ανοίξουμε τη συζήτηση ώστε και στο Σύνταγμα και στη συζήτηση για την Παιδεία να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να κάνουμε περισσότερα και πιο γρήγορα να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

«Εμείς λέμε ότι η Δημόσια Παιδεία είναι στο κέντρο της Εκπαίδευσης παγκόσμια και η Δημόσια Παιδεία είναι και θα παραμείνει το κυρίαρχο σύστημα και στον τόπο μας. Εκεί είναι η ανάγκη για την άμεση αναβάθμιση. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα αυτού του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος είναι η μεγάλη μας εθνική πρόκληση».

**Τι εμποδίζει το άρθρο 16 όπως είναι σήμερα και πρέπει να αλλάξει;**

«Αυτή είναι συνταγματολογική συζήτηση, ίσως σε τίποτα, αλλά οι δυσκολίες που έχουμε μέχρι τώρα να κάνουμε αλλαγές και να δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Μπορεί να οφείλονται και εκεί».

**Θα θέλατε να υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας;**

«Αυτό που έχει σημασία για μας και λέμε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχει απαγόρευση. Το Σύνταγμα είναι ένα αξιακό πλαίσιο και ένα αξιακό πλαίσιο που λέει ότι όποιος έχει οικονομικό συμφέρον ή σκοπό το κέρδος δεν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο άλλο και αυτό είναι μια έννοια που δεν ταιριάζει στην πραγματικότητα της σύγχρονης Οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι είναι αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας πολύ πετυχημένο».

**Για το άρθρο 106. Ζητάτε αλλαγές και εκεί.**

**Σε τι μπορείτε να συμφωνήσετε εργαζόμενοι και εργοδότες και να σας το χαλάσει το Κράτος;**

«Σημασία έχει σε αυτά που συμφωνούμε να μπαίνουν σε εφαρμογή και να μη περνούν από το φίλτρο της πολιτικής, αν το θέλει η κυβέρνηση που είναι στην εξουσία ή όχι.

**Το φίλτρο αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα;**

«Όταν μιλάμε για συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων βεβαίως. Άλλες φορές ή υπερκεράζονται ή τροποποιούνται ή αγνοούνται».

Στο ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπάρχουν και άλλες αξίες που τις θεωρούμε σημαντικές. Είναι η αναφορά στις αρχές της ανοιχτής Οικονομίας με ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη τη Ευρώπη και οι αρχές της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι έννοιες και αξίες σημαντικές».

**Ζητάτε και την επανίδρυση οργάνων που θα γίνουν ανεξάρτητες αρχές για την αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων;**

«Ναι. Αυτό κάποτε λειτούργησε και έφερε αξιοκρατία και ανεξαρτησία από τα κόμματα και βελτίωσε τις παρερχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Στην αποτελεσματικότητα του κράτους δεν έχουμε πετύχει πολλά».

