



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

**Χαιρετισμός
του Γενικού Διευθυντή
Διονύση Νικολάου**

**στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
ΤΟΥ
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και
Κεντρικής Ελλάδος**

**17 Μαρτίου 2007
ΒΟΛΟΣ**

Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους του Προέδρου και του Δ.Σ. του ΣΕΒ θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες για την τιμητική πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε σήμερα εδώ, αλλά ταυτόχρονα να ευχηθούμε την απόλυτη επιτυχία των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και των στόχων των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν.

Επιτρέψτε μου όμως με την ευκαιρία αυτή να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων κάτω από τις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες που ραγδαία διαμορφώνονται.

Το κύριο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η ανταγωνιστικότητα. Σε όλους τους διεθνείς δείκτες η κατάταξή μας δεν είναι καθόλου κολακευτική και αυτό που απαιτείται είναι να επιταχύνουμε τον βηματισμό των αναγκαίων αλλαγών για να μη βρεθούμε στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων.

Είναι αλήθεια ότι στον τόπο μας έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Ο περιορισμός του δημοσίου ελλείμματος, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών είναι μερικά από αυτά. Αλλά το μέτρο σύγκρισης δεν μπορεί να είναι τοπικό όταν ανήκουμε στην Ευρώπη των 27 που και εκείνη διαγωνίζεται σε ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Πρέπει, λοιπόν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, πιο τολμηρά, όχι μόνο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν μας, αλλά κυρίως σε σχέση με τους άλλους.

Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι κατά βάση διαρθρωτικά και απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές: ο πληθωρισμός, το υπέρογκο δημόσιο χρέος, το ασφαλιστικό και πολλά άλλα υποθηκεύουν τη μελλοντική μας πορεία.

Στη σημερινή εποχή κύρια ατμομηχανή ανάπτυξης είναι η επιχειρηματικότητα και υπό την έννοια αυτή η επιχειρηματικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη πορεία της χώρας μας προς το μέλλον.

Αυτά που διαχρονικά θα διατηρήσουν την σπουδαιότητά τους ως παράγοντες ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας είναι:

- Οι ποιοτικές και λειτουργικές υποδομές,
- Η αποτελεσματική και φιλική δημόσια διοίκηση με διαφάνεια στις διαδικασίες και μείωση της ανασχετικής γραφειοκρατίας,
- Η άρση της πολυνομίας,
- Η ύπαρξη σαφών κανόνων ως προς τις χρήσεις γης,
- Η διασφάλιση επιχειρηματικού κλίματος και κουλτούρας. Απο-ενοχοποίηση του κέρδους και ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Κυρίες και Κύριοι,

Όσα προανέφερα αντικατοπτρίζουν οριζόντιες θα έλεγα θέσεις του ΣΕΒ σε ό,τι αφορά στη σημασία της επιχειρηματικότητας και τις βασικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοσθούν για την τόνωσή της. Και αυτές κατά βάση αφορούν το Κράτος. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε τα πάντα από το Κράτος. Πρέπει κυρίως οι ίδιες οι επιχειρήσεις ως εκφραστές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να αντιληφθούν τις προκλήσεις και να δραστηριοποιηθούν.

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ο τρόπος διοίκησης και η ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτομία, ποιότητα και εξωστρέφεια αποτελούν βασικές στρατηγικές για την επιβίωσή τους.

Προ πάντων όμως χρειάζεται η ανάπτυξη ενός νέου, σύγχρονου επιχειρηματικού προτύπου που να ανταποκρίνεται στις μεγάλες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που σήμερα διαμορφώνονται γύρω μας.

Στο σημείο αυτό μου δίδεται η ευκαιρία να πω δυο λόγια για το τι εκπροσωπεί σήμερα ο ΣΕΒ και για το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της σύγχρονης επιχείρησης στον τόπο μας.

Σήμερα οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας δεν είναι πλέον οι επιχειρηματίες όπως παραδοσιακά πιστεύαμε αλλά οι επιχειρήσεις.

Ο επιχειρηματίας σήμερα δεν αποτελεί παρά τον ηγέτη μιας επιχείρησης η οποία συναπαρτίζεται από τους μετόχους, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους πωλητές και όλους τους σημαντικούς συνεργάτες.

Οι επιχειρήσεις κρίνονται αυστηρά και καθημερινά από την αγορά: από τον καταναλωτή, από τον πελάτη, από τα μέσα ενημέρωσης, από την ίδια την κοινωνία των πολιτών – και μάλιστα στο διεθνή στίβο. Έτσι, πληρώνουν άμεσα και ακριβά κάθε τους λάθος, κάθε τους αποτυχία.

Το ίδιο το συμφέρον τους, τους επιβάλλει να προσπαθούν περισσότερο. Το ίδιο το συμφέρον τους τις αναγκάζει να έχουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Τις υποχρεώνει να βασίζονται στην αξιοκρατία, στη δημιουργική πρωτοβουλία, στην επαγγελματική συνείδηση, στο σχεδιασμό και στην έμπνευση.

Η σύγχρονη επιχείρηση καινοτομεί, παράγει πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας, εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, έχει συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης της.

Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου, στην κοινωνική σταθερότητα μέσα από τη συλλογική πρόοδο, στην εθνική προοπτική. Επενδύει ακόμα στην έρευνα και τεχνολογία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό.

Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί, έτσι, παράδειγμα δημιουργικής συνεργασίας ανθρώπων, οι οποίοι, μέσα από οργανωμένη δράση, παράγουν ένα απότομο αποτέλεσμα που αποτελεί από μόνο του και πολλαπλό κοινωνικό μέρισμα.

Αυτό είναι το επιχειρηματικό πρότυπο που προωθεί ο ΣΕΒ, ως ο κεντρικός σύνδεσμος των δυνάμεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της χώρας. Αυτό είναι το πλαίσιο με βάση το οποίο επιδιώκουμε να εμπνεύσουμε την επιχειρηματική κοινότητα σήμερα.

Ο ΣΕΒ αλλά και όλες οι περιφερειακές βιομηχανικές οργανώσεις πρέπει βαθιά να πιστέψουμε και να ενθαρρύνουμε τα μέλη μας σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό πρότυπο για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε καθοριστικά στην ευόδωση του εθνικού στόχου για περισσότερη ευημερία με κοινωνική συνοχή.

Αυτός ο στόχος για τον ΣΕΒ αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πραγματική συναίνεση όλων των κοινωνικών εταίρων. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αυτοδέσμευση της ίδιας της κοινωνίας σε μια κοινή στρατηγική, σε μια κοινή προσπάθεια για το κοινό μας μέλλον.