

Σημεία Ομιλίας Γιώργου Α. Παπανδρέου

Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

24.5.2007

Κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒ,

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.

Με την φετινή σας Γενική Συνέλευση συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου.

Η δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης είναι εγγύηση μακροβιότητας αλλά και προσφοράς στο κοινό συμφέρον.

Διότι σήμερα καλείται η σύγχρονη επιχείρηση να ανταγωνιστεί – όχι απλά μέσα από τα κέρδη της – αλλά μέσα από την ταυτότητά της, την δυνατότητά της να συμβάλλει και στο γενικότερο καλό.

Στην ευημερία αλλά και στην αξία μιας κοινωνίας.

Το απαιτούν οι καταναλωτές. Το απαιτούν οι καιροί.

Το απαιτούν οι μεγάλες ευκαιρίες αλλά και οι παγκόσμιες απειλές όπως αυτές για το περιβάλλον.

Παρακολουθώ – παρακολουθούμε όλοι με ειδικό ενδιαφέρον – τη μετεξέλιξη του ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια.

Παλιότερα το μετασχηματισμό του από Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων σε Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών.

Πιο πρόσφατα καινοτόμες πρωτοβουλίες σας όπως η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων.

Μία κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και της κοινωνικής διαβούλευσης για να επιτευχθούν αλλαγές.

Το Ανοιχτό Φόρουμ Ανταγωνιστικότητας, που επιχειρεί να αποτελέσει πεδίο δημιουργικού προβληματισμού και διασταύρωσης ιδεών.

Αλλαγές σημαντικές που προωθούν την ανταγωνιστικότητα και την ανάγκη μιας άλλης αντίληψης για την σχέση επιχείρησης – καταναλωτή, επιχείρησης και δημόσιου συμφέροντος.

Μέσα από αυτή την οπτική, είναι σημαντικό όταν οι δημόσιες τοποθετήσεις σας ξεφεύγουν από τις στενές συντεχνιακές διεκδικήσεις και αναφέρονται στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

Θέλω να ενισχύσω τα βήματα τα δικά σας προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και να σας διαβεβαιώσω ότι μέσα από αυτή την πολιτική αντίληψη θα προσεγγίσω και τα ζητήματά σας αύριο ως κυβέρνηση.

Για μια νέα σχέση κράτους – επιχειρηματία, κοινωνίας – πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη και συναντίληψη για κοινούς στόχους. Μια σχέση που αξιοποιεί το παραγωγικό δυναμικό της χώρας για μεγάλους στόχους και τομείς. Μακριά από μικροπολιτική και ρουσφετολογική πρακτική.

Είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για το πρόγραμμά μας. Τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε αύριο ως κυβέρνηση.

Και είμαι έτοιμος να υποστηρίξω συστηματικά, υπεύθυνα και αποτελεσματικά καινοτόμες πολιτικές.

Και το εγγυώμαι αυτό διότι ξέρω ότι η ελληνική οικονομία δεν θα επιβιώσει – θα περάσει πολύ δύσκολες μέρες - εάν δεν κινηθούμε συντεταγμένα, σχεδιασμένα, μέσα από συλλογικές διαβουλεύσεις που θα εμπεδώσουν μεγάλες αλλαγές και τομείς στην χώρα.

Πολιτικές και μέτρα που μας επιτρέπουν να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε ανάπτυξη βιώσιμη και όχι ευκαιριακή, να αξιοποιήσουμε συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να εγγυηθούμε παράλληλα κοινωνική δικαιοσύνη.

Κυρίες και κύριοι,

Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές.

Ριζικές τομές με το παρελθόν, θαρραλέες αποφάσεις, σίγουρες κατευθύνσεις και σχέδιο εάν δεν θέλουμε να μείνουμε στο περιθώριο των εξελίξεων.

Α) Δεν θα κάνουμε πολιτικές μπαλώματος και πελατειακών σχέσεων για να ικανοποιήσουμε κάποιους προσωρινά.

Δεν θα υπάρξουν άσκοποι πειραματισμοί και τροπολογίες τελευταίας στιγμής.

Θα εγγυηθώ τη σωστή και τεκμηριωμένη ανάλυση των προβλημάτων αλλά και ευκαιριών που μας ανοίγονται.

B) Δεν θα επιβραβεύεται ο κομπιναδόρος και θα τιμωρείται ο σωστός.

Θα επιμείνω ώστε να εμπεδωθούν αρχές και κανόνες όπου δεν θα μπορεί ο καθένας να αυθαιρετεί.

Γ) Δεν θα αιφνιδιάζουμε τον κόσμο με τις πολιτικές μας επιλογές αλλά θα πείθουμε για τις αλλαγές που χρειάζονται.

Ο κοινωνικός διάλογος για μας δεν είναι πρόσχημα.

Είναι κεντρική πολιτική επιλογή.

Η σοβαρότητα στην τεκμηρίωση και μελέτη θα εγγυώνται μια κοινή βάση διαλόγου – έστω και όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν.

Η εμπειρία των τριών τελευταίων ετών στη χώρα μας είναι απολύτως σαφής:

Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν πόλωσαν, αδίκησαν, έγιναν βίαια και χωρίς διάλογο.

Και όχι μόνο απέτυχαν αλλά και πήγαν την χώρα μας πολύ πιο πίσω.

Χάθηκε η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη.

Η σημερινή κυβέρνηση κατάφερε με την πολιτική της να υπονομεύσει την αξιοπιστία της πολιτείας στον πολίτη, την αξιοπιστία στην δικαιοσύνη, στα σώματα ασφαλείας, στην δημόσια διοίκηση, στα κόμματα, στους επιχειρηματίες, στα συνδικάτα.

Η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης των Ολυμπιακών Αγώνων έμεινε ένα παραμύθι μακρινό.

Κυρίες και κύριοι,

Ξέρω ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί το 2007 με ρυθμό κοντά στο 4%.

Ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί.

Οι εξαγωγές επίσης.

Και άρα όλα βαίνουν καλώς.

Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η χώρα μας ζει το τέλος ενός αναπτυξιακού υποδείγματος που έχει πλέον κλείσει τον κύκλο του.

Η ανάπτυξη βασίζεται σε πύλινα πόδια.

Βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση και αυτή με τη σειρά της σε μια εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση του δανεισμού των νοικοκυριών.

Οι επενδύσεις, αντί να εκσυγχρονίζουν και να διευρύνουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, κατευθύνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στην κατοικία.

Οι εξαγωγές αυξάνονται γιατί υπάρχει ανάκαμψη στον υπόλοιπο κόσμο.

Όμως οι εξαγωγές προϊόντων της βιομηχανίας μειώνονται και η Ελλάδα εξακολουθεί να μην μπορεί να παρακολουθήσει τη διεθνή αγορά.

Και βέβαια η εικόνα της δραματικής πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία για το έλλειμμα του ισοζυγίου.

Εάν ήμασταν εκτός ΟΝΕ, το σημερινό έλλειμμα στο ισοζύγιο της τάξης του 12% του ΑΕΠ θα οδηγούσε σε σοβαρές αναταράξεις στη νομισματική ισορροπία της χώρας.

Όσο για τις ξένες επενδύσεις, αυτές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Δεν είναι επενδύσεις που ανανεώνουν και επεκτείνουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Παράλληλα, τα στοιχεία για την κατάσταση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις – ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις - είναι ακόμα πιο ανησυχητικά.

Όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Το «σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας» τείνει να γίνει ο κανόνας.

Αγγίζει πλέον τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες που βυθίζονται στα χρέη.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στις επιχειρήσεις.

Εάν εξαιρέσουμε τις τράπεζες και μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες περνούν δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερα εκεί όπου οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό, όπως στη βιομηχανία, παρατηρείται σημαντική επιδείνωση.

Οι δε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας καθημερινά χάνουν τη μάχη της επιβίωσης απέναντι στον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό.

Η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα παραλάβει μια οικονομία σε διαρθρωτική κρίση.

Με την αγορά σε αδιέξοδο, με διευρυμένες ανισότητες, με έντονη κοινωνική ανασφάλεια, αγωνία και αβεβαιότητα για το αύριο.

Η επιτήρηση είναι χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης.

Πριν από μερικές ημέρες ο Πρωθυπουργός έκανε ένα διάγγελμα για να ανακοινώσει πως η χώρα βγήκε από τη δημοσιονομική επιτήρηση.

Θα μου επιτρέψετε να πω πως η χώρα δεν βγήκε από τη δημοσιονομική επιτήρηση.

Βγήκε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Και έχει σήμερα μεγαλύτερα προβλήματα.

Γιατί σήμερα, τρία χρόνια από την απογραφή, η χώρα δεν βρίσκεται καν στο σημείο που βρισκόταν πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία.

Η κυβέρνηση έκανε πριν τρία χρόνια την απογραφή.

Είχαμε ζητήσει να γίνει με τρόπο διακομματικό ώστε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια.

Δεν το ήθελε αυτό η ΝΔ.

Χρησιμοποίησε την απογραφή ως μετεκλογικό κόλπο.

Να φορτώσει την δικιά της αδυναμία να εκπληρώσει τις αμέτρητες προεκλογικές της υποσχέσεις στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Ποιος; Η παράταξη που όταν ήταν στην εξουσία την τελευταία φορά βύθισε την Ελλάδα στον υπερδανεισμό..

Θυμίζω πως την περίοδο 1989-1993 το χρέος της χώρα μας αυξήθηκε σε 4 μόλις χρόνια από το 70% στο 110% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 10 μονάδες το χρόνο.

Με αυτή τη βαριά κληρονομιά αναμετριέται ακόμη και σήμερα η Ελλάδα.

Και τα αποτελέσματα της απογραφής τα πλήρωσε η χώρα. Πρώτα απ' όλα με τον διασυρμό του καλού μας ονόματος.

Τα πλήρωσε ο απλός πολίτης.

Με περισσότερους φόρους, με χαμηλότερες δημόσιες επενδύσεις, με την υποχρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών της παιδείας και της υγείας.

Πέρα λοιπόν από τα όποια κίνητρα, αυτή είναι η πιο σκληρή αλλά και αληθινή κριτική για την απογραφή:

η κυβέρνηση δαπάνησε πολύτιμο χρόνο για να πετύχει μικροπολιτικούς στόχους αντί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα.

Δεν έκανε καμία δημοσιονομική εξυγίανση.

Προτίμησε να κόψει από τα εύκολα: τις δημόσιες επενδύσεις, τα δημόσια αγαθά.

Προτίμησε τις παραποιήσεις της πραγματικής δημοσιονομικής της διαχείρισης.

Μετατοπίζοντας ελλείμματα σε προηγούμενα χρόνια, κρύβοντας ή μεταμφιέζοντας δημοσιονομικές δαπάνες, παραποιώντας τα μεγέθη του δημόσιου χρέους.

Ούτε χρησιμοποίησε το «μαξιλάρι» που της προσέφερε η ισχυρή ανάπτυξη που κληρονόμησε, την αξιοπιστία – το θετικό ‘brand name’ - που είχαμε στην ΕΕ, και όσα δημοσιονομικά περιθώρια υπήρχαν για να προωθήσει αλλαγές που θα ανανέωναν το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Σήμερα για παράδειγμα το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει περισσότερα για τόκους από όσα δαπανά για δημόσιες επενδύσεις ή για την παιδεία και την έρευνα μαζί.

Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν της πραγματικής δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανατροπής των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων του κράτους είναι μπροστά μας.

Κυρίες και κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνω και μια σύντομη αναφορά στο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλους τους πολίτες αυτόν τον καιρό, το σκάνδαλο στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι αποκαλύψεις είναι πλέον καθημερινές και εκθέτουν την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά.

Κάθε μέρα που περνά καταρρέει άλλο ένα ψέμα, άλλη μια προσπάθεια συγκάλυψης.

Είναι πλέον σαφές πως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ομόλογο.

Με ένα ταμείο.

Με έναν «ανίδεο διοικητή».

Έχουμε να κάνουμε με ένα οργανωμένο σχέδιο που αφορούσε δεκάδες ταμεία.

Με κεντρικό σχεδιασμό.

Και με σαφείς πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αναληφθούν.

Εμείς ζητάμε διαφάνεια, αποκατάσταση, δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

Πλήρη διαφάνεια.

Να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι συμβάσεις.

Να διαλευκανθεί από τις αρμόδιες Αρχές που πήγαν οι προμήθειες.

Πλήρη αποκατάσταση των Ταμείων.

Να ακυρωθούν όλες αυτές οι πράξεις και τα Ταμεία να βρεθούν με τα ομόλογα που είχαν.

Τιμωρία των ενόχων.

Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς συγκαλύψεις, χωρίς αμνηστίες.

Χωρίς να εξαιρούνται πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να εξαιρούνται συγγενείς και φίλοι.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως οποιαδήποτε αξιοπιστία είχε για να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα του ασφαλιστικού.

Το ασφαλιστικό το οποίο κράτησε στο συρτάρι ως πρόβλημα τρία χρόνια ενώ λεηλατούσε παράλληλα τα ταμεία με τον πιο ευφάνταστο τρόπο και απίθανο θράσος.

Θράσος που μας εκθέτει και διεθνώς. Για μια ακόμα φορά.

Έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας για να μπορεί να χειριστεί σοβαρά ζητήματα της χώρας.

Η δικιά μας πολιτική πρώτα απ' όλα θα εγγυηθεί την αξιοκρατική, διάφανη και ανοιχτή επιλογή των διοικήσεων των ταμείων.

Η πολιτική μας θα εγγυηθεί τις συντάξεις. Την αξιοπιστία του διαλόγου.

Θα διασφαλίσει τη θωράκιση των αποθεματικών των ταμείων.

Για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και κοινωνική λογοδοσία στη διαχείριση.

Κυρίες και κύριοι,

Πριν μερικές ημέρες ολοκληρώσαμε το προγραμματικό συνέδριό μας.

Επικυρώσαμε την προγραμματική μας πρόταση για τις επόμενες εκλογές.

Πολιτικές, δομές και χρηματοδοτήσεις που ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών με νέα αντίληψη.

Με προτάσεις μελετημένες, κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφικτές.

Για μια δίκαιη κοινωνία, για τη δυνατή Ελλάδα, προτείνουμε ένα νέο μοντέλο διάρθρωσης της χώρας.

Με μια κυβέρνηση επιτελική, με λιγότερα υπουργεία και με τις βασικές τους αρμοδιότητες αποκεντρωμένες στην περιφέρεια.

Με αιρετό περιφερειάρχη σε μικρότερο αριθμό περιφερειών.

Με έναν νέο «Καποδίστρια» και νέες συνενώσεις που θα οδηγήσουν σε 300 - 400 ισχυρούς δήμους.

Θέλουμε την Ελλάδα πρωτοπόρα στην Γνώση και την Τεχνολογία.

Ξέρουμε πως το μέλλον της πατρίδας μας θα κριθεί στην εκπαίδευση.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα ποιότητας κοντά στην παραγωγή.

Βασικό συνεργάτη και μοχλό των παραγωγικών δυνάμεων από την κατάρτιση μέχρι την εκπαίδευση.

Αυτό απαιτεί ένα σύστημα ευέλικτο, αποκεντρωμένο και αυτόνομο από τον γραφειοκρατικό κρατισμό.

Το δικό μας σχέδιο εγγυάται πραγματικά αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια, με ισχυρή χρηματοδότηση αλλά και με διαφανείς και ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας, αξιολόγησης, κινήτρων και ελέγχου ποιότητας.

Δημόσια δωρεάν Παιδεία με σύγχρονες υποδομές, με τους μαθητές να αποκτούν γνώση δύο ξένων γλωσσών, με την πληροφορική και τους υπολογιστές παντού.

Μαζί εγγυόμαστε την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ την πρώτη τετραετία. 1 δισ. Ευρώ περισσότερα από τον πρώτο κιάλας χρόνο.

Δεν αποκλείουμε και το ρόλο του μη-κρατικού τομέα. Εγγυόμαστε αντιθέτως ότι θα μπουν σοβαροί κανόνες λειτουργίας, αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Πυρήνας της πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι η νέα Κοινωνική Συμφωνία για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Οι νέοι θα έχουν δικαίωμα πρόσληψης σε επιχειρήσεις για 4 χρόνια, με πλήρη ασφάλιση και κλιμακούμενη καταβολή των εισφορών.

Οι ενήλικες που χάνουν τη θέση εργασίας θα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.

Όσοι απολύονται λίγο πριν τη σύνταξη, θα έχουν το δικαίωμα να προσληφθούν σε κοινωνικές θέσεις εργασίας ώστε να συμπληρώσουν τα έτη που χρειάζονται.

Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας και του παιδιού.

Δημιουργούμε Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης.

Ένα δημόσιο κεφάλαιο, που θα συγκεντρώνει και θα επενδύει έσοδα και με τις αποδόσεις του θα στηρίζει συμπληρωματικά το ασφαλιστικό σύστημα.

Εγγυόμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους.

Με κατώτερη οικογενειακή σύνταξη και δίκτυο υπηρεσιών σε κάθε δήμο.

Ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπου η πολιτεία θα θέτει όρους και προδιαγραφές, θα αξιολογεί και ελέγχει και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η φιλοσοφία του προγράμματος δεν είναι να δώσουμε παροχές σε επιλεγμένες κατηγορίες πολιτών.

Η πολιτική μας είναι να εγγυηθούμε ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων.

Να αποκαταστήσουμε τις αδικίες με την αναδιανομή και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες και τις δομές ευημερίας για όλους.

Το είπα και στο συνέδριό μας: δεν μοιράζω προνόμια και παροχές.

Εγγυώμαι δικαιώματα.

Θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ στις πιο συγκεκριμένες πολιτικές μας για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Η νέα κοινωνική συμφωνία - προϋποθέτει μια δυναμική οικονομία που παράγει, καινοτομεί και δημιουργεί πλούτο.

Μια οικονομία που αξιοποιεί τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αλλά και δημιουργεί νέα σε νέους τομείς.

Που δημιουργεί ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης για τις νέες αγορές.

Που κάνει την καινοτομία σύνθημα, την ποιότητα σταθερή αξία, το περιβάλλον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Που θα διασφαλίζει ασφάλεια στην παροχή ενέργειας και θα καθιστά τη χώρα μας ανταγωνιστική σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Χρειάζονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης – σταθερά υψηλότεροι από εκείνους των εταίρων μας στην ΕΕ.

Ανάπτυξη που στηρίζεται στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια, όχι στον υπερδανεισμό και την οικοδομή.

Γι' αυτό και δίνουμε έμφαση στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Για τη βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Το Κράτος οφείλει να αναλάβει τις δικές του ευθύνες.

Να διαμορφώσει ένα περιβάλλον με γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες χωρίς γκρίζες ζώνες που δημιουργούν εμπόδια και ανικίνητρα.

Οι δημόσιες επενδύσεις θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ και θα είναι σε τομείς με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη δυναμική της οικονομίας.

Επενδύσεις όμως θα γίνουν κυρίως από τις εσάς, από τις επιχειρήσεις.

Γι αυτό και τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων θα φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή.

Για τον ίδιο σκοπό, θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα – καινοτομία.

Πενταετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Και θα κάνουμε ριζικές τομές στο φορολογικό σύστημα με στόχο τη διαφάνεια, την απλοποίηση και τη μείωση της αυθαιρεσίας στον φορολογικό έλεγχο.

Με καθιέρωση του λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις.

Με κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων και σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Όστε να επαναφέρουμε την αίσθηση δικαίου και τη χαμένη εμπιστοσύνη ανάμεσα στο κράτος και την επιχείρηση.

Το επιχειρείν, η καινοτομία, η πρωτοβουλία και η ανάληψη ρίσκου, είναι οργανικά στοιχεία της νέας αναπτυξιακής κουλτούρας που χρειάζεται η χώρα.

Γι' αυτό και θα εντάξουμε τη διάσταση της επιχειρηματικότητας στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα σπάσουμε τα σημερινά τείχη ανάμεσα σε μια εσωστρεφή ακαδημαϊκή κοινότητα και τον χώρο των επιχειρήσεων.

Θα αναδείξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, τη γυναικεία, τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Με σοβαρές και στοχευμένες ενισχύσεις, όχι αδιάκριτο μοίρασμα χρημάτων.

Θέτουμε ως στόχο η Ελλάδα, μέσα σε μια πενταετία, να ανέβει στην πρώτη βαθμίδα των χωρών για την έναρξη και ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Μειώνοντας σε μια βδομάδα, τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης μιας εταιρείας.

Με ανάπτυξη του δικτύου «Υπηρεσιών μιας στάσης».

Με αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου στη λογική της «δεύτερης ευκαιρίας».

Με υποστήριξη πολιτικών για την επίτευξη βιώσιμου μεγέθους των επιχειρήσεων, συνεργασιών, δικτυώσεων.

Θα στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Δημιουργώντας το περιβάλλον για την εδραίωση ισχυρών Ελληνικών Ομίλων.

Ομίλων ικανών να πετύχουν το κατάλληλο ανταγωνιστικό μέγεθος και να αναδειχθούν σε εθνικούς και περιφερειακούς πρωταθλητές.

Να τελειώνουμε επιτέλους με τη μιζέρια της διαπλοκολογίας.

Γιατί πιστεύουμε πως έχει σημασία για τον ελληνικό παραγωγικό ιστό οι επιχειρηματικές αποφάσεις να παίρνονται στη χώρα μας και όχι στο εξωτερικό.

Στην προσπάθεια αυτή, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες.

Για αυτό και θα στηρίξουμε νέους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και νέες μορφές σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Θα προχωρήσουμε σταδιακά στην ενιαία εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Χρηματιστηρίου και κεφαλαιαγοράς.

Χρειαζόμαστε ένα πλέγμα δικτυακών υποδομών που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Και βέβαια το εργαλείο της νέας εποχής, ευρυζωνικές υποδομές που επιτρέπουν οι προηγμένες ηλεκτρονικές επικοινωνίες να γίνουν βασικός μοχλός ανάπτυξης.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ και του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι την τελευταία τριετία αντί να συγκλίνουμε σε αυτό τον τομέα με τις υπόλοιπες χώρες, η απόσταση μεγαλώνει.

Θέλουμε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στις αγορές.

Θα εξαλείψουμε τυπικούς και άτυπους φραγμούς στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

Θα ενισχύσουμε τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές ώστε να καταπολεμήσουμε φαινόμενα ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς.

Οι πολιτικές μας προτάσεις στην οικονομία έχουν στόχο την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την απασχόληση.

Έχουν όμως στόχο και όλοι να απολαμβάνουν το δίκαιο μέρος της ανάπτυξης.

Έχουν στόχο την αναδιανομή που αντιμετωπίζει τις σημερινές ανισότητες.

Την παροχή δημοσίων αγαθών ποιότητας σε κάθε πολίτη χωρίς αποκλεισμούς.

Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση στη φορολογία.

Για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Με την καθιέρωση μιας ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας.

Με την κατάργηση του καθεστώτος φορολόγησης των εισοδημάτων από εργασία με υψηλότερο συντελεστή από αυτά που προέρχονται από το κεφάλαιο.

Τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες στα φυσικά πρόσωπα-μετόχους τους, θα φορολογούνται σαν εισόδημα φυσικών προσώπων.

Οι φόροι της ακίνητης περιουσίας θα αναμορφωθούν και θα ενοποιηθούν σ' έναν ενιαίο φόρο και τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας θα αναμορφωθεί ώστε να αρθούν οι αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία.

Θα πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα για τη φορολόγηση ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

Θα καθιερώσουμε τη φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Στις αγορές, το κριτήριο παρουσίας του κράτους για εμάς θα είναι ένα και μοναδικό: να εγγυάται ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, είτε παρέχονται από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς.

Αυτό σημαίνει διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Αξιοποίηση των επενδύσεων και της περιουσίας του Έλληνα πολίτη, υγιής ανταγωνισμός προς όφελός του.

Στις υποδομές και τα δίκτυα, εφόσον αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο», το δημόσιο θα διατηρήσει τον ρυθμιστικό του ρόλο.

Θα απελευθερώσει στον ανταγωνισμό την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές παρέχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, διαφυλάσσοντας το δημόσιο συμφέρον και την καθολική υπηρεσία.

Η ΝΔ προσαρμόζει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της στα μέτρα μιας περιοριστικής και άδικης οικονομικής πολιτικής.

Υποχρηματοδοτεί την εκπαίδευση, την υγεία, τις δημόσιες επενδύσεις στην περιφέρεια.

Ιδιωτικοποιεί τα δημόσια αγαθά.

Εκποιεί τις δημόσιες υποδομές όπως κάνει σήμερα με τον ΟΤΕ και απαξιώνει τη ΔΕΗ.

Και δίνει φοροαπαλλαγές που είτε είναι κοινωνικά άδικες είτε δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν την υποχρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών.

Η δική μας λογική είναι διαφορετική:

Εμείς θέτουμε ξεκάθαρα τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς μας στόχους: εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, απασχόληση, κοινωνικό κράτος, δημόσιες υποδομές.

Και δεσμευόμαστε στους τρόπους με τους οποίους θα χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες της χώρας:

- από την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση των εσόδων του κράτους
- από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
- από την αποτελεσματική φορολόγηση του πλούτου
- από τον εξορθολογισμό των δαπανών στο δημόσιο τομέα,
- από το «μέρισμα ειρήνης»,
- από την αξιοποίηση της μεγάλης κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Θα αποτυπώσουμε συνεπώς ξεκάθαρα, σε έναν πολυετή προϋπολογισμό, τις προτεραιότητες που θα στηρίξουν το νέο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Πετυχαίνοντας παράλληλα μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Έτσι, ο πολίτης θα ξαναβρεί την αίσθηση του δικαίου.

Θα ξέρει πού ξοδεύεται και τι του αποδίδει κάθε ευρώ που πληρώνει σε φόρους.

Θα ξέρει ότι τα χρήματά του πιάνουν τόπο και του επιστρέφονται από το κράτος σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κυρίες και κύριοι,

Άφησα τελευταίο ένα κεφαλαίωδες ζήτημα που δηλητηριάζει την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, τις πελατειακές σχέσεις.

Δυστυχώς η εμπειρία της τελευταίας τριετίας έχει εμπεδώσει στην ελληνική κοινωνία την πεποίθηση πως όλα είναι ζήτημα κομματικής ταυτότητας, γνωριμιών, σχέσεων, οικογενειακών ή μη.

Στις σχέσεις κράτους-πολίτη αλλά και του κράτους με την επιχείρηση.

Ποτέ τη ζωή μου δεν συμβιβάστηκα με πελατειακές λογικές.

Δεν θα το κάνω ούτε τώρα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη κηρύξει τον πόλεμο σε κάθε είδος και ίχνος μυστικής διαχείρισης.

Η διαφάνεια είναι για μας και θα είναι για την κυβέρνησή μας, ο πρώτος κανόνας: όλα στο φως, όλα στη δημοσιότητα, όλα γνωστά στους πολίτες και ανοιχτά στον έλεγχο.

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί με ισολογισμό και διπλογραφικό σύστημα.

Κάθε υπουργική απόφαση που αφορά διάθεση κονδυλίων, δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Η πολιτική μας θα εισάγει την αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών.

Την επιβράβευση των φορέων και διοικητικών μονάδων που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις.

Και στη σχέση του κράτους με τους επιχειρηματίες, η επιλεκτική και πελατειακή λογική θα δώσει τη θέση της σε κανόνες.

Πρέπει να σπάσουμε τις πελατειακές αντιλήψεις που διαμορφώνουν προνομιακές σχέσεις, που αδικούν τους πολλούς και σωστούς επιχειρηματίες και δεν προωθούν την πραγματική επιχειρηματικότητα.

Γιατί η διαφθορά δεν είναι απλώς θέμα ηθικής.

Είναι πρωτίστως θέμα ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δική μου δέσμευση είναι ότι δεν θα κάνω πολιτική προσωπικής εύνοιας.

Αλλά πολιτική που θα διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό με στόχο την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Δεν θέλουμε πολίτες – ούτε επιχειρηματίες ζητιάνους προς την πολιτική εξουσία για εκείνα που κανονικά δικαιούνται.

Δεν θέλουμε πολίτες ή και επιχειρηματίες που λόγω της θέσης τους παραβιάζουν, αγνοούν, καταπατούν νόμους και δεοντολογίες.

Εγγυόμαστε κανόνες αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, σεβασμού των θεσμών.

Όσοι σέβονται και ακολουθούν αυτούς τους κανόνες, δεν θα έχουν να φοβηθούν τίποτα από εμάς.

Οι κανόνες θα τηρούνται.

Οι υπόλοιποι θα μας βρουν απέναντί τους.

Αυτή τελικά είναι εγγύηση για σωστή διαχείριση, δίκαιη κοινωνία αλλά και μια νέα εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην χώρα μας για να κάνουμε τις μεγάλες τομές.

Κυρίες και κύριοι,

Ο χρόνος που τρέχει είναι κρίσιμος.

Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αναπροσανατολίσουμε την ανάπτυξη της χώρας σε ένα μοντέλο που θα λειτουργεί για όλους, με ενσωμάτωση τεχνολογίας, καινοτομίας και ποιότητας, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης από όλους και για όλους.

Η ανάπτυξη, η πραγματική ανάπτυξη θα συμβάλει και θα εδραιώσει τη δίκαιη κοινωνία και τη δυνατή Ελλάδα που θέλουμε.

Εμείς, θα διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργικότητα, ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, προωθεί την ανάπτυξη.

Μπορούμε να το εγγυηθούμε για το αύριο.

Και σε αυτήν την προσπάθεια καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να πορευτούν μαζί μας.

Σας ευχαριστώ