

**«Επίσημη πρώτη»
Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη**

Ομιλία Ευθύμιου Ο. Βιδάλη

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Κυρίες & Κύριοι,

Η βαθύτατη οικονομική κρίση την οποία όλοι βιώνουμε, μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στη σκέψη ότι τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί ν' αναβληθούν. Όπως, όμως, πολύ παραστατικά ανέπτυξε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν πρέπει να συμβεί, αλλά, αντίθετα, θα πρέπει να κυριαρχούν στην ατζέντα των κυβερνήσεων, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των πολιτών με μεγαλύτερη ακόμη έμφαση.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία μεγάλη πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα, την οποία καλούμαστε όλοι μας να αντιληφθούμε, να συμβάλλουμε με ιδέες και προτάσεις στην αναζήτηση των σωστών λύσεων, αλλά και να δεσμευτούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο ατομικές όσο και συλλογικές.

Το παγκόσμιο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πηγάζει μακροσκοπικά από το γεγονός ότι:

- Από τη μια μεριά ο πληθυσμός της γης προβλέπεται να αυξηθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες, από τα 6 με 6,5 δισεκατομμύρια σήμερα, στα 9,5 δισ. Και από την άλλη,
- Στον μεν δικό μας ανεπτυγμένο κόσμο έχουμε εθιστεί σε καταναλωτικά πρότυπα και συμπεριφορές, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τη δυνατότητα του πλανήτη μας να τα ικανοποιήσει για ολόκληρο τον σημερινό πληθυσμό της γης, πόσο μάλλον και για τις επόμενες γενεές,
- Στον δε λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο υπάρχει, δικαίως, η προσδοκία και η δική μας ελπίδα για συνεχή οικονομική ανάπτυξη για υλική ευημερία αντίστοιχη με την δική μας και εν πολλοίς βασισμένη στα δικά μας πρότυπα.

Υπάρχουν πολλές φωνές που προσπαθούν να μας αφυπνίσουν για τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, της επερχόμενης έλλειψης νερού, και των πεπερασμένων φυσικών πόρων γενικότερα. Φοβούμαι όμως, ότι στο σύνολο μας δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί, και πολύ λιγότερο αποδεχθεί, ότι πρέπει όλοι μας να προσαρμοστούμε σε νέα πρότυπα, αλλάζοντας συνήθειες κατανάλωσης, συμπεριφορές, μεθόδους παραγωγής αλλά και μηχανισμούς διακυβέρνησης των μεγάλων και επίπλων αλλαγών που απαιτούνται. Πολύ λίγο είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τις συνήθειες μας εμείς οι ίδιοι, είτε ως παραγωγοί, είτε ως καταναλωτές είτε ως Πολιτεία.

Για την παρούσα, πολύ σοβαρή αναμφίβολα, οικονομική κρίση που βιώνουμε, όλοι συμφωνούν ότι κάποια στιγμή θα περάσει, έστω και αν διαφωνούν ως προς την έκταση, το βάθος και την προβλεπόμενη διάρκειά της. Για το πρόβλημα βιωσιμότητας, όμως, πάνω στον πλανήτη μας ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι θα περάσει. Αντίθετα το πρόβλημα αυτό όχι μόνο θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά, όσο

δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, τόσο θα χειροτερεύει, καθιστώντας τις αναγκαίες λύσεις όλο και πιο επώδυνες.

Σ' αυτήν την πρόκληση έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε, σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο και σ' αυτήν την πρόκληση προσπαθεί και ο ΣΕΒ, ως εκπρόσωπος της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων γενικότερα στη χώρα μας, να συμβάλει με σημαντικές πρωτοβουλίες για τις οποίες σας καλέσαμε σήμερα εδώ.

Όλα όσα ήδη ανέφερα αφορούν τη μακροσκοπική θεώρηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τι εννοούμε, όμως, αναφερόμενοι στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σαν έννοια.

Όπως ορίζει η σχετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι **μία συνεχής πορεία** αλλαγής και προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση,

με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς, όμως, να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες,

μέσα από την ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Της οικονομικής ευημερίας, δηλαδή, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική φροντίδα και την κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, όπως παραστατικά απεικονίζεται με το γνωστό ισοσκελές τρίγωνο: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.

Και ποιος βεβαίως μπορεί να διαφωνήσει με ένα στόχο που επιδιώκει να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες όλων των ανθρώπων στη γη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής τους, χωρίς από την άλλη μεριά να υπονομεύεται και το μέλλον των παιδιών μας;

Όμως, οι φυσικοί διαθέσιμοι πόροι μας είναι πεπερασμένοι, και αν δεν τους χρησιμοποιήσουμε αποδοτικά, αν δεν τους προστατέψουμε αποτελεσματικά η πορεία για όλους μας είναι προδιαγεγραμμένη.

Γι' αυτό και προκύπτει η ανάγκη για ισόρροπη και σε βάθος χρόνου επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο δεν είναι μία απλή υπόθεση, καθώς απαιτούνται πολύ λεπτές και πολύπλοκες σταθμίσεις, σε πολλά επίπεδα, μεταξύ συχνά αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και τον παράγοντα χρόνο.

Επιπλέον, οι αναγκαίες αυτές σταθμίσεις δημιουργούν νέες υποχρεώσεις και νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και εργαλεία για όλους:

- Η Πολιτεία, μέσα στο πλαίσιο της χρηστής Διοίκησης, πρέπει να μπορεί να σταθμίζει κόστος όφελος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους - οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές - σε συνδυασμό, όμως, και με τον παράγοντα χρόνο για υλοποίηση και προσαρμογή.
- Οι επιχειρήσεις, για να μπορούν να επιβιώνουν σε βάθος χρόνου, πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη και να σταθμίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των stakeholders που τις αφορούν, είτε αυτοί είναι μέσα στην επιχείρηση, όπως οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι, είτε έξω από την επιχείρηση, όπως είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες αυτές λειτουργούν.
- Οι φορείς που εκπροσωπούν ευρύτερα την κοινωνία των πολιτών, όπως οι περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα ΜΜΕ πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να σταθμίζουν, να συνδιαλέγονται και να είναι διατεθειμένοι να επανεξετάσουν τις απόψεις και διεκδικήσεις αυτών που εκπροσωπούν με μία ευρύτερη θεώρηση των πραγμάτων.

Επιπλέον, για να γίνουν όλες αυτές οι σταθμίσεις αποτελεσματικά, πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός, ειλικρινής, τεκμηριωμένος και εποικοδομητικός διάλογος και διαβούλευση, με όλους του εμπλεκόμενους φορείς. Πράγμα που απαιτεί ειδικές δεξιότητες, αλλά και θέσπιση κανόνων και πλαισίων μέσα στα οποία να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνομιλούν και να διαλέγονται.

Το πρόβλημα είναι δεδομένο ότι μας αφορά όλους, άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στη βάση αμφίδρομων σχέσεων, μέσα από δημιουργικό διάλογο, κοινές στρατηγικές και συντονισμένες ενέργειες, με την συμμετοχή και ενεργοποίηση όλων όσοι εμπλέκονται: επιχειρήσεις, πολιτεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικοί φορείς γενικότερα.

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις, από τη φύση τους, έχουν πολλά να συνεισφέρουν στην προώθηση και αποδοχή καθώς και στη δράση γύρω από την βιώσιμη ανάπτυξη. Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, και δεν εννοώ μόνο τους επιχειρηματίες ή τους μετόχους, αλλά και το σύνολο των στελεχών μιας επιχείρησης, γνωρίζουν πολύ καλά ότι για να μπορούν να επιβιώνουν σε βάθος χρόνου οφείλουν να μεγιστοποιούν τη μακροχρόνια αξία της επιχείρησης και όχι, αυτό που τελείως εσφαλμένα συνήθως υποστηρίζεται, να μεγιστοποιούν το βραχυχρόνιο κέρδος. Για να διασφαλίζουν δε και να μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, είναι συνηθισμένοι να λειτουργούν σταθμίζοντας κάθε φορά μία σειρά παραμέτρων, συμπεριλαμβανόμενου και του παράγοντα χρόνος. Αντιλαμβάνονται, επίσης, ότι για να είναι σε θέση να θωρακίζουν και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης τους πρέπει να αλλάζουν, να προσαρμόζονται και να βελτιώνονται. Γι' αυτό και επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού, στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των μεθόδων τους, στην έρευνα και ανάπτυξη για νέα προϊόντα, σε νέες αγορές και γεωγραφικές περιοχές. Συνεπώς, ο τρόπος που δουλεύουν οι επιχειρήσεις, η ικανότητα προσαρμογής που αναπτύσσουν, η έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα, στην υιοθέτηση κριτηρίων προόδου και μεθόδων μέτρησης, είναι εργαλεία που, αν χρησιμοποιηθούν ευρύτερα, μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην διαδικασία προώθησης των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιπλέον, υπάρχουν και στη χώρα μας πολλές σύγχρονες, καλά στελεχωμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη εντάξει στη στρατηγική τους και στη λειτουργία τους τη μέριμνα για το περιβάλλον, όπως και την κοινωνική συνεισφορά, και είναι διατεθειμένες να παίξουν ένα ρόλο ηγετικό και καθοδηγητικό.

Δε συμβαίνει, βέβαια, το ίδιο με τις λιγότερο οργανωμένες και το πλήθος των πιο μικρών επιχειρήσεων, όπου η μάχη για την καθημερινή επιβίωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τέτοιες «πολυτέλειες», όπως τις βλέπουν αυτοί. Χρειάζεται λοιπόν να πεισθούν για την αναγκαιότητα κάποιων πραγμάτων, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν με τις απαραίτητες γνώσεις, καλές πρακτικές και εργαλεία.

Από την πλευρά της, η Πολιτεία έχει σίγουρα πολλά να συνεισφέρει στην όλη προσπάθεια, διαμορφώνοντας σαφείς και συνεπείς στόχους, παρέχοντας ένα σταθερό, ξεκάθαρο και αυστηρά κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει αντί να περιπλέκει, ένα πλαίσιο προβλέψιμο, το οποίο δεν θα ανατρέπει σχεδιασμούς και αποφάσεις που κατ' ανάγκη οφείλουν να έχουν μακροχρόνια προοπτική, ένα πλαίσιο που θα προβλέπει και θα επιτρέπει τις αναγκαίες σταθμίσεις των διαφόρων παραμέτρων της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Χωροταξικό είναι ένα παράδειγμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο εμείς χαιρετίζουμε, παρά τις όποιες επιμέρους αντιρρήσεις μπορεί να υπάρχουν, και τις όποιες αλλαγές μπορεί να είναι επιβεβλημένες, και οι οποίες συν το χρόνο μπορούν να γίνουν. Καλύπτει ένα πολύ σημαντικό κενό που υπήρχε, και άφηνε την αδειοδοτική διαδικασία ανοιχτή σε αμφισβητήσεις. Από την άλλη πλευρά, το αδειοδοτικό πλαίσιο στο σύνολο του παραμένει πολύπλοκο, εξαιρετικά χρονοβόρο

και δαιδαλώδες, δημιουργώντας πλείστα όσα προβλήματα και προσκόμματα στην επενδυτική και αναπτυξιακή διαδικασία.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι οι κατευθύνσεις και οι παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχετίζονται με θέματα βιώσιμη ανάπτυξης, συνεχώς εντείνονται, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο ως προς τον χρόνο όσο και κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες οδηγίες της Ε.Ε. ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο, ώστε να είναι και εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.

Οι περιβαλλοντικές και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν, επίσης, πολλά να προσφέρουν, με την βαθιά γνώση του ευρύτερου προβλήματος και την διεθνή εμπειρία που διαθέτουν, με την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που αναπτύσσουν, με την βαρύτητα του λόγου τους σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οργανώσεις όπως η Greenpeace, η οποία είναι γνωστή για την βαθιά γνώση της σε θέματα ενέργειας, ή η WWF γνωστή για την εμπειριστατωμένη ενασχόληση της με θέματα βιοποικιλότητας, η Ελληνική Εταιρεία με την εξειδικευμένη γνώση της για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Τόσο αυτές όσο και άλλες παρόμοιες έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, με την διατύπωση σαφών και ισόρροπων θέσεων, με την εποικοδομητική συνεργασία τους με τις αρχές για την διαμόρφωση σαφούς και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, με την συμμετοχή στην ενημέρωση και την εκπαίδευση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα δύσκολα και πολύπλοκα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και των υποχρεώσεων που και οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν.

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη:

- **Για την Αφύπνιση επιχειρήσεων, κράτους και λοιπών εμπλεκομένων φορέων** για την ανάγκη διαλόγου, συνεννόησης, συναντίληψης και ανάληψης κοινών δράσεων.
- **Για τη Δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου, μεταξύ επιχειρήσεων, κράτους και κοινωνίας**, όπου θα μπορούν να συζητούνται και να σταθμίζονται τα κρίσιμα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μία βάση εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.
- **Για τη θωράκιση των επιχειρήσεων** με την κατάλληλη γνώση και εργαλεία ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη βάση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης
- **Για την αξιοποίηση** γνώσεων, εμπειριών και εργαλείων που μπορούν να προσφέρουν **διεθνείς συνεργασίες πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.**

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΒ, αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία να δείξει το δρόμο στις επιχειρήσεις-μέλη και την επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα του προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναδείξει τις επιχειρήσεις ως βασικό συμμετοχο και καταλύτη σε ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Έτσι, αποφασίστηκε η ίδρυση του νέου φορέα, την επίσημη πρώτη παρουσίαση του οποίου πραγματοποιούμε σήμερα, του **«Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».**

Ενός φορέα, ο οποίος, **ενταγμένος στο ΣΕΒ**, θα λειτουργεί με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας και ο οποίος θα αποτελεί **ισχυρό και δυναμικό συντελεστή της Βιώσιμης Ανάπτυξης** και θα συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του **World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)**. Ενός φορέα ο οποίος θα απαρτίζεται από **επιχειρήσεις**, οι οποίες και **θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο** μεταξύ των μελών του ΣΕΒ για την προώθηση

της υπόθεσης της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα

Πιστεύουμε ότι η ίδρυση αυτού του Συμβουλίου είναι μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του ΣΕΒ, την οποία σαν Διοικητικό Συμβούλιο την έχουμε επεξεργαστεί σε βάθος.

Ένα ερώτημα που σίγουρα τίθεται είναι γιατί διαλέξαμε να συνεργαστούμε με το WBCSD και να αποτελέσουμε το ελληνικό τμήμα του περιφερειακού του Δικτύου;

- Το WBCSD είναι ουσιαστικά ο παγκόσμιος εκφραστής των επιχειρήσεων και των θέσεων τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ένας αμιγής επιχειρηματικός συνασπισμός, με μέλη πάνω από 200 κορυφαίες εταιρίες, από 35 χώρες και 20 κλάδους, των οποίων ο συνολικός τζίρος ξεπερνά τα 5,5 τρις. δολάρια και το απασχολούμενο προσωπικό τους αριθμεί περί τα 13 εκατομμύρια.
- Συγκροτήθηκε σαν επιχειρηματική συμμετοχή για τη Σύνοδο του Ρίο και ιδρύθηκε, στη σημερινή του μορφή, το 1995 με ιθύνοντα τότε νου τον Στέφαν Σμιτχάνι, έναν Ελβετό επιχειρηματία και πολύ διορατικό άνθρωπο.
- Είναι ένας οργανισμός ο οποίος απηχεί την έμπνευση, την αντίληψη και τη δέσμευση των ίδιων των επικεφαλής των εταιριών που τον απαρτίζουν, οι οποίοι είναι και αυτοί που κατ' εξοχήν συμμετέχουν στα όργανα του και στις εργασίες του. Σήμερα, ηγείται της οργάνωσης ο Σουηδός Μπιόν Στίγκσον, του οποίου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αργότερα το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, και ο οποίος, πριν αναλάβει τον οργανισμό, είχε μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στην Ελβετοσουηδική εταιρία A.B.B. Προέρχεται, συνεπώς, και αυτός από τα σπλάχνα των επιχειρήσεων, και συνδυάζει στο πρόσωπο του αυτό που χαρακτηρίζει πολλούς από τους ανθρώπους που είναι αναμειγμένοι σε αυτή την προσπάθεια, ήτοι κάποια δόση ιδεαλισμού με μια μεγάλη δόση επιχειρηματικού πραγματισμού, ότι αυτό το κάνουμε γιατί είναι αναγκαίο για να υπάρχουμε και αύριο, και αν το κάνουμε καλά θα αποδώσει.
- Το WBCSD δρα σε δύο επίπεδα: Πρώτον, ως ηγέτης και καταλύτης για θέματα Β.Α. στον κόσμο των επιχειρήσεων, με στόχο να τις στηρίξει, να τις κατευθύνει, να τις βοηθήσει στο δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και δεύτερον, εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι η παγκόσμια φωνή των επιχειρήσεων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Σε πρόσφατη έρευνα, που ρωτήθηκαν οι ασχολούμενοι με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ποιες Οργανώσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης τα επόμενα 5 χρόνια, πρώτη βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο βγήκε το WBCSD. Στα 13, λοιπόν, χρόνια της ύπαρξής του, το WBCSD έχει καταφέρει και έχει κερδίσει πολύ σημαντική αναγνώριση και ως προς τη γνησιότητα των προθέσεών του και ως προς το πραγματικό του έργο και πρωτοβουλίες.
- Τέλος, το WBCSD συνεργάζεται με ένα δίκτυο 55 και πλέον εθνικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, και μία τέτοια οργάνωση ξεκινάμε σήμερα και στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ,

Είναι προφανές, πιστεύω, ότι μέσα απ' αυτή τη συνεργασία, θα έχουμε πρόσβαση αφενός στην αξιοπιστία και αφετέρου σε όλη τη γνώση, τις καλές πρακτικές και τα εργαλεία που το WBCSD έχει να προσφέρει. Έτσι, θα μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και να κινηθούμε πιο γρήγορα, αφού δε θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε από μόνοι μας τον τροχό.

Στο Συμβούλιο μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν ήδη δεχτεί να συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη 31 εταιρίες, προερχόμενες κυρίως από το χώρο της μεταποίησης και της βιομηχανίας, κάτι που αποτελεί και καταστατικό στόχο του Συμβουλίου. Όχι ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος όλος ο κόσμος που εκπροσωπείται από το ΣΕΒ, αλλά γιατί η μεγάλη πίεση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορά περισσότερο τη μεταποίηση και τη βιομηχανία.

Με την ίδρυση του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο ΣΕΒ θέτει τις βάσεις για την **υιοθέτηση μιας ενιαίας στρατηγικής**, που θα ενσωματώνει επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες που άπτονται της Βιώσιμης Ανάπτυξης και, παράλληλα, θα συμπαρασύρει τη Δημόσια Διοίκηση σε διάλογο και δραστηριοποίηση προς τα νέα δεδομένα που προϋποθέτει η Βιώσιμη Ανάπτυξη με την κοινωνία των πολιτών και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του Συμβουλίου μας είναι:

- Να δημιουργήσει ένα βήμα ενημέρωσης, διαλόγου και ανάδειξης προς την επιχειρηματική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία των σημαντικών θεμάτων που συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, είτε αυτά αφορούν προβλήματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, το ζήτημα του νερού κ.ά. είτε την ανάγκη για στάθμιση μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων, είτε τις αλλαγές που όλοι μας πρέπει να δεχτούμε να κάνουμε.
- Να αναδείξει ότι το ζητούμενο στην όλη υπόθεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι μόνο βιώσιμη ή μόνο ανάπτυξη (όπως δυστυχώς πολλοί διεκδικούν), αλλά, βιώσιμη μεν **και** ανάπτυξη δε, για το καλό και της σημερινής και των αυριανών γενεών. Και ότι αυτό απαιτεί ισόρροπη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης με τις αναγκαίες αλλά και δύσκολες σταθμίσεις που αυτή η επιδίωξη προϋποθέτει.
- Να καταστεί ένα είδος προπομπού των Ελληνικών επιχειρήσεων, με τα μέλη του να δίνουν πρώτα το καλό παράδειγμα, με τον τρόπο που αυτά αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και δείχνοντας έμπρακτα την αυτοδέσμευσή τους για εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
- Να επηρεάσει και να προσπαθήσει να συμπαρασύρει προς την ίδια κατεύθυνση και τις υπόλοιπες εταιρίες-μέλη του ΣΕΒ, όπως και τις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα, παρέχοντας την απαραίτητη ενημέρωση, εκπαίδευση και πρακτική υποστήριξη με εργαλεία και καλές πρακτικές
- Να δείξει έμπρακτα τη σημασία και τη δύναμη ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου, βασισμένου σε στοιχεία και επιχειρήματα και όχι σε συνθήματα, τόσο με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όσο και με αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Όπως και το WBCSD, έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι στην προσπάθεια να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται, να κερδίζουν δηλαδή όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική άδεια, θα πρέπει παράλληλα να φροντίσουμε ώστε να βάλουμε και τα του οίκου μας σε τάξη.

Γι' αυτό και βασική υποχρέωση των μελών του Συμβουλίου, τόσο των ιδρυτικών όσο και αυτών που θα θελήσουν να έρθουν μαζί μας στη συνέχεια, είναι η αποδοχή ενός Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης στον οποίο έχουμε ήδη συμφωνήσει. Μία αποδοχή όχι μόνο στα λόγια, αλλά που θα συνοδεύεται και από μια προσπάθεια λογοδοσίας με αριθμούς και συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Ήδη,

αρκετές από τις εταιρίες- ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου, έχουν προχωρήσει στην έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών ή Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, πρακτική η οποία φιλοδοξούμε να εξαπλωθεί σταδιακά και προς τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και όχι μόνο.

Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από τον συντονιστή μας αφενός τις 10 αρχές του Κώδικα στον οποίο έχουμε συμφωνήσει, και αφετέρου τις 31 εταιρίες οι οποίες έχουν ήδη αποδεχθεί την υποχρέωση να αυτοδεσμεύονται στην σταδιακή εφαρμογή του, αποτελώντας τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την επίσημη πρώτη του οποίου σήμερα γιορτάζουμε.

Πριν ολοκληρώσω την δική μου παρουσίαση θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω:

- Πρώτα τις εταιρίες – ιδρυτικά μέλη που στηρίζουν έμπρακτα αυτή την σημαντική πρωτοβουλία
- Τον Πρόεδρο του ΣΕΒ
- Τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Σ. του ΣΕΒ για τα θέματα αυτά, τα μέλη της οποίας θα αποτελέσουν και το πρώτο Δ.Σ. του Συμβουλίου για την εντατική και συνεχή προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες της προετοιμασίας του εγχειρήματός μας
- Την πολιτική ηγεσία και τον εκπρόσωπο της Greenpeace για την θετική ανταπόκρισή τους στη σημερινή μας εκδήλωση, που σηματοδοτεί και μια καλή αρχή για τον απαραίτητο διάλογο που επιδιώκουμε

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας