

EMBARGO:
26.11.2008
18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΒ
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ»
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ SIR NICHOLAS STERN
26 Νοεμβρίου 2008

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΒ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα μοιραζόμαστε, όλοι μαζί, εδώ, μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΒ, την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην Ελλάδα τον Λόρδο Stern. Πριν από περίπου δύο χρόνια, η έκθεσή του για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη προξένησε φόβο, έκπληξη, αντιρρήσεις. Την υποδέχτηκε καταιγισμός επαίνων, ενώ δεν έλλειψε και η κριτική –ιδιαίτερα σκληρή μερικές φορές. Με τον χρόνο, όμως, οι εξελίξεις τον δικαιώνουν. Ελάχιστοι είναι πλέον αυτοί που αμφισβητούν την ευρύτερη σημασία και τις επιπτώσεις από την αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σ' όλον τον κόσμο σταδιακά πείθεται ότι οι αλλαγές αυτές είναι δραματικές. Ότι η έκταση και ταχύτητά τους επιφέρει αναπάντεχες επιπτώσεις με αναπάντεχη γρηγοράδα. Και ότι έχουμε χρέος να παρέμβουμε. Ήδη, έχουμε καθυστερήσει. Η συχνότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων εντείνεται –και το κόστος τους αυξάνεται. Απαιτείται μία ολοκληρωμένη και παγκόσμια πολιτική για να σταθεροποιήσει την κατάσταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η έκθεση του Sir Nicholas αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια να εξεταστούν οι συνδυασμένες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις τόσο του προβλήματος όσο και της λύσης του. Με τον κίνδυνο της απλοποίησης θα μπορούσαμε να πούμε ότι δύο είναι τα κρίσιμα συμπεράσματα της έκθεσης:

- Αν αδιαφορήσουμε για τις αλλαγές αντιμετωπίζουμε την πολύ μεγάλη πιθανότητα να ζήσουμε καταστροφές αντίστοιχες με αυτές των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και της Μεγάλης Ύφεσης. Η παγκόσμια κατά κεφαλή κατανάλωση θα μειωθεί μόνιμα κατά 20%.
- Το κόστος της αντιμετώπισης του προβλήματος ανέρχεται σε λιγότερο από 2% του ετήσιου ΑΕΠ. Οι πιο πλούσιες χώρες θα πρέπει να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος του κόστους αυτού –μεταξύ του 60% και 80%.

Η έκθεση προσφέρει μία λογικά ατράνταχτη και οικονομική ελκυστική πρόταση: το κόστος του 1% του ΑΕΠ πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία επένδυση που θα μας κάνει κατά 20% πλουσιότερους. Για να αντιμετωπιστεί, όμως, το πρόβλημα του κλίματος απαιτείται αλλαγή αντίληψης για την ανάπτυξη σε συνάρτηση με το περιβάλλον και την κοινωνική πρόοδο. Το πιθανό κόστος της απραξίας, της αδιαφορίας είναι πολύ μεγάλο.

Στην ουσία, από την έκθεση Stern προκύπτει η ανάγκη να υιοθετήσει η παγκόσμια κοινωνία τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης –όπου η ανάπτυξη, το περιβάλλον και η κοινωνική συνοχή συνυπάρχουν ως τρεις ισοδύναμοι άξονες αντίληψης και δράσης. Η προσπάθεια να περιοριστούν όλες οι πηγές που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη ώστε μέχρι το 2050 να έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε επίπεδα χαμηλότερα από τα σημερινά, απαιτεί την πολιτική βούληση και τη συνεχή δέσμευση της κοινωνίας να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη αγορά για συναλλαγές σε εκπομπές καυσαερίων πάσης μορφής. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση για όλους μας.

Για την Ελλάδα απαιτείται όχι μόνο ριζική αλλαγή αντίληψης, αλλά και ευρύτερες δομικές αλλαγές –αν θέλουμε να συμμετάσχουμε στην παγκόσμια αγορά.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι πολύ περισσότερο, πολύ ουσιαστικότερο από τις προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα κατά καιρούς πρόστιμα που επιβάλλονται για λόγους εντυπώσεων και την καθυστέρηση των επενδύσεων και των αδειοδοτήσεων με πρόσχημα την απαίτηση για ακόμα πληρέστερες περιβαλλοντολογικές μελέτες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα κάθε μορφής αυτόματα επιβαρύνει το περιβάλλον. Η προσωπική ευημερία και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, που είναι δικαίωμα κάθε πολίτη αυτού του πλανήτη, είναι εκ φύσεως ρυπογόνα. Το θέμα δεν είναι η καταστολή τους, αλλά η διαχείρισή τους με τρόπο που εξασφαλίζει την άνοδο της ευημερίας με ταυτόχρονο περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό μας περιβάλλον.

Σε πολιτικό επίπεδο, θεωρώ ότι στην Ελλάδα ήρθε πλέον η ώρα να αναδομήσουμε τις στρατηγικές μας, τους στόχους μας και τα υπουργεία. Οι σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις επιβάλλουν την ίδρυση ενός ισχυρού υπουργείου Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος –γιατί οι δύο έννοιες συνυπάρχουν ισότιμα σε μία σύγχρονη οικονομία και κοινωνία. Η συνύπαρξη των ευθυνών της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος συνάδει με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή με τη σύγχρονη παγκόσμια αντίληψη της ισόρροπης ανάπτυξης με ταυτόχρονους στόχους την οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή.

Οι ανά τον κόσμο οργανωμένες και σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναλάβει δράση προς την κατεύθυνση αυτή –διότι αναγνωρίζουν ότι για την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία αυτό είναι μονόδρομος. Έχουν την οργάνωση, τις γνώσεις, τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για να συνεισφέρουν καθοριστικά στην κοινή προσπάθεια. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι, κατά τεκμήριο και κατά την εφαρμοσμένη πρακτική τους, εκείνες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και επιδεικνύουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς. Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατανοήσει ότι το ίδιο το συμφέρον τους απαιτεί να βρίσκονται σε αρμονία με τις κοινωνικές απαιτήσεις.

Για τον ΣΕΒ η προώθηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και δέσμευση. Ο ΣΕΒ, ήδη, ηγείται της πρωτοβουλίας για την υιοθέτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον δυναμικό και πρωτοπόρο ιδιωτικό τομέα, της φιλοσοφίας και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Και θα συνεισφέρει με κάθε μέσο που διαθέτει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου η Ελλάδα να

συμμετάσχει στη μάχη για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι κλιματολογικές αλλαγές και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, διατηρώντας ταυτόχρονα την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Στη βάση αυτή, ο ΣΕΒ προχώρησε στην ίδρυση του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενός φορέα, ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας και θα συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World Business Council for Sustainable Development. Ήδη δε τα 31 ιδρυτικά του μέλη έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή ενός κοινού Κώδικα 10 Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από συνεχή βελτίωση και προσαρμογή.

Συνεπώς στο όραμα μιας επιχειρηματικότητας με προοδευτικό πνεύμα και κοινωνική συνείδηση, ο ΣΕΒ φιλοδοξεί να συνεισφέρει ώστε να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος ανάμεσα στις αρχές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Όραμά μας είναι ο διάλογος αυτός να μας οδηγήσει από την άγνοια και την αδιαφορία, στην κατανόηση της ανάγκης για μια ισορροπημένη ανάπτυξη και, τελικά, στην κινητοποίηση όλης της κοινωνίας σε μια συνολική και συλλογική δράση.

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας.