

5.3.2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Αίγλη Ζατππείου, 5 Μαρτίου 2009

Παρέμβαση του Προέδρου ΣΕΒ, Δημήτρη Δασκαλόπουλου

Θεωρώ ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργου Παπανδρέου να αναζητήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο –στην «πράσινη ανάπτυξη». Διότι είναι κοινή ομολογία ότι το οικονομικό μοντέλο που ακολούθησε και η χώρα μας, τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, δεν μπορεί πλέον να προσφέρει ούτε ανάπτυξη ούτε κοινωνική προστασία. Παγκοσμίως άλλωστε, αποδείχθηκε ότι ο ασύδοτος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός υπονομεύει τη μακρόχρονη ανάπτυξη, δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή και αδιαφορεί για το περιβάλλον.

Συνειδητοποιείται πλέον, σήμερα, ότι οι ημέρες της ραγδαίας ανάπτυξης και του εύκολου πλουτισμού έχουν παρέλθει. Μπροστά μας ανοίγεται μία δυσοίωνη περίοδος. Η λειτουργία και διαχείριση της οικονομίας θα αλλάξουν ριζικά. Το πλαίσιο και οι συνθήκες της οικονομικής και επιχειρηματικής δράσης παγκοσμίως θα μεταβληθούν –ίσως δραματικά. Βαθμιαία θα μεταβληθεί επίσης –πρέπει να μεταβληθεί– ο σημερινός συσχετισμός μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, κρίση βαθιά, κρίση διαρθρωτική, κρίση που προμηνύεται μακρά, απαιτεί να αλλάξουμε τους τρόπους σκέψης μας, τις αντιλήψεις μας, τις συμπεριφορές μας.

Η πρόταση για την «πράσινη ανάπτυξη» δείχνει προς την ορθή κατεύθυνση αλλαγής. Η «πράσινη ανάπτυξη» αποτελεί αναγκαία συνιστώσα μίας απαραίτητης εθνικής προσπάθειας, που επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας, να ιδρύσει μία νέα σύγχρονη και στέρεη βιομηχανική υποδομή και να δημιουργήσει νέες και σταθερές θέσεις εργασίας. Και αυτά με σεβασμό τόσο για τις δημοσιονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε όσο και για την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον μας.

Στην προσπάθεια αυτή, ο ΣΕΒ και τα μέλη του καταθέτουν ουσιαστική και κρίσιμη συνεισφορά: τη συσσωρευμένη εμπειρία τους, την έρευνα και ανάπτυξη που διεξάγουν, τις άριστες προδιαγραφές (best practices) που υιοθετούν.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ αναγνωρίζουν ότι η ανταγωνιστικότητα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους είναι αλληλένδετη με την κοινωνική καταξίωσή τους. Η εταιρική διακυβέρνηση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν, για τον ΣΕΒ, τους τρεις πυλώνες της επιχειρηματικής ανάπτυξης –αν η επιχείρηση θέλει να πατά σε στέρεο κοινωνικό έδαφος.

Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αυτών των τριών πυλώνων επιχειρηματικής και κοινωνικής δράσης. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν είναι, κατά τεκμήριο και κατά την εφαρμοσμένη πρακτική τους, εκείνες που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και επιδεικνύουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς. Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατανοήσει ότι το ίδιο το συμφέρον τους απαιτεί να βρίσκονται σε αρμονία με τις κοινωνικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, ο ΣΕΒ έχει ιδρύσει μέσα στους κόλπους του συμβούλια ή δίκτυα επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, με στόχο να αποτελέσουν τα εφαλτήρια για την προώθηση αυτών των αρχών στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.

Κατά την άποψή μας, η «πράσινη ανάπτυξη» ουσιαστικά εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη, με ταυτόχρονους και ισότιμους στόχους την οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τη μέριμνα για το περιβάλλον. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει βιώσιμη επένδυση: ρεαλιστική εκτίμηση του ρίσκου, μακρόχρονη ανάληψη ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και την κοινωνία, υιοθέτηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν την καινοτομία και που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα αναδέχεται το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί στην αναγκαία εθνική προσπάθεια για την οικονομική ανασυγκρότηση και την κοινωνική πρόοδο.

Η κρίση μας υπαγορεύει επιτακτικά τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου, βασισμένο στη συνέργεια ανάμεσα σ' έναν αποτελεσματικό δημόσιο τομέα και μια σύγχρονη ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρειαζόμαστε σήμερα αυτή τη δυναμική συναίνεση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Γιατί, ούτε το κράτος μόνο του μπορεί, ούτε η ιδιωτική πρωτοβουλία μόνη της αρκεί για να εγγηθεί ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας.